



BÀI DỰ THI

**Cuộc thi: “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI
(LẦN 4) NĂM 2025”**

Thông tin

**Bài dự thi: Tổ quốc gọi, Người cất tiếng -
Chúng con nghe**

Họ và tên: Nguyễn Lê Trường Vi

Khoa: Dược

Email: nguyenletruongvi555@gmail.com



Tổ quốc gọi, Người cất tiếng - Chúng con nghe © 2025
bởi Nguyễn Lê Trường Vi được cấp phép theo CC BY-SA 4.0.

MÃ BÀI DỰ THI
(Do Ban tổ chức ghi)

**THÔNG TIN DỰ THI
CUỘC THI “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI (LẦN 4) NĂM 2025”**

1. Thông tin dự thi của thí sinh

Hình thức:

- Bài viết cảm nhận
 Video clip
 Tranh vẽ

Tên sản phẩm dự thi: Tổ quốc gọi, Người cất tiếng - Chúng con nghe

Thông tin tên cuốn sách, tác phẩm được phép lưu hành mà anh/chị/bạn/em được học/đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc của các tác giả khác viết về Người đã truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức, định hướng anh/chị/bạn/em luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

2. Thông tin của thí sinh dự thi

Họ và tên: **Nguyễn Lê Trường Vi**

Chức vụ: **Lớp phó**

Ngày tháng năm sinh: **18/12/2005**

Thư viện/Khoa/Trường: **Khoa dược/ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành**

Số điện thoại cá nhân: **0988563530**

Địa chỉ email cá nhân: **nguyenletruongvi555@gmail.com**

Tổ quốc gọi, Người cất tiếng - Chúng con nghe

Giữa những trang lịch sử hào hùng mà ông cha ta đã dùng cả xương máu mồ hôi nước mắt để giữ hòa bình cho chúng ta như hôm nay, có những khoảnh khắc lịch sử hay những người làm nên lịch sử cách mạng Việt Nam mang hòa bình về cho đất nước chúng ta là con dân Việt Nam không được phép quên sử ta mà phải luôn cố gắng phấn đấu giữ gìn đưa đất nước xưng vai với các cường quốc năm châu. Trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có những lời nói không chỉ vang lên trong thời khắc lịch sử mà còn vang lên trong tim qua biết bao thế hệ mầm non tương lai của đất nước sau này. Một trong những lời kêu gọi đó chính là “Lời kêu gọi kháng chiến toàn quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam ta. Lời kêu gọi ấy được Bác nắm nét từng ngòi bút để viết ra trong bối cảnh khi vận mệnh đứng trước thử thách nghiệt ngã và cũng là lúc tinh thần dân tộc được hun đúc mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy mà lời kêu gọi ấy không chỉ đơn thuần là một văn kiện chính trị mà là một hồi chuông thức tỉnh khơi dậy lòng yêu nước, ý chí bất khuất và niềm tin son sắt vào tương lai của dân tộc và cảm nhận được rõ tình đoàn kết dân tộc chảy trong từng giọt máu của con dân Việt Nam. Khi đọc văn kiện này với tư cách một công dân Việt Nam, là con cháu Cụ Hồ, là sinh viên đang học tập và công tác tại ngôi trường mang tên Bác thì tôi cảm nhận được chiều sâu tư tưởng, tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn mà “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang lại cho dân tộc trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Với tài nhìn xa trông rộng của mình, Bác làm người đọc cảm nhận được sự cấp bách và kiên quyết trong từng lời triệu hiệu đó mà còn thấy được tình yêu tha thiết của Bác dành cho nhân dân và tổ quốc.



Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: “ Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải có trách nhiệm giữ lấy nước” qua câu nói ta thấy nước ta đã được hình thành cách đây rất lâu đã điếm qua nhiều cái tên và đến thời vua Gia Long được lấy quốc hiệu là Việt Nam. Từ đấy, mà công cuộc giữ nước của chúng ta càng được mạnh mẽ hơn được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bởi câu nói của Bác: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là một câu nói bất hủ và trở thành một chân lý của mọi thời đại. Lịch sử Việt Nam trong mỗi con dân Việt Nam là một bản hùng ca bất khuất kiên cường được viết bởi những dòng máu, nước mắt và lòng dũng cảm của những anh hùng chiến sĩ đã ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt lúc bấy giờ, bản hùng ca bất diệt này đã đi sâu vào tiềm thức biết bao thế hệ người dân đất Việt. Trong suốt chiều dài lịch sử giữ nước và giữ nước ấy, hình ảnh Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại - như mặt trời soi sáng dẫn đường giữa những khao khát được tự do hạnh phúc của nhân dân, soi đường

dẫn lối cho cách mạng thời cuộc, dẫn dắt Đảng đi đúng hướng. Mỗi câu từ, mỗi trang viết của Người khi viết ra đều mang một cảm xúc mãnh liệt khẳng định khát vọng hòa bình tự do, quyết tâm sắt đá vào dân tộc ta sẽ giành lại được chiến thắng hòa bình của đất nước. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” được xem như biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập tự do, khí phách của Việt Nam. Lời kêu gọi ấy mang ý nghĩa vận động toàn Đảng, nhân dân, toàn dân tộc thống nhất ý chí, thống nhất niềm tin, củng cố ý chí để đi vào giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc kháng chiến cứu nước. Lời kêu gọi của Bác còn là lời hiệu triệu thiêng liêng, quy tụ, đoàn kết, thôi thúc hàng nghìn con tim yêu nước, khối óc đồng bào, chiến sĩ đồng lòng hăng hái chiến đấu cứu nước mang hòa bình về.

Là một sinh viên đang học tập và công tác tại ngôi trường mang tên thời niên thiếu của Bác trong thời tự do hòa bình như ngày hôm nay là nhờ thành quả của cách mạng với sự chỉ dẫn dắt tài năng của Bác và các anh hùng lực lượng chiến sĩ đã đổ máu nơi chiến trường khi xưa. Khi đọc lại “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” trong một thời điểm mà không còn tiếng bom bão đạn thì tôi lại nhớ đến câu nói của cựu chiến binh Quách Minh Sơn: “Tự do, hòa bình không phải dễ. Có được bây giờ, cố mà giữ”. Bản thân ai trong chúng ta cũng cảm nhận được rằng để có được hòa bình như bây giờ rất khó, hòa bình không phải tự nhiên mà có, hòa bình cho một đất nước phải đánh đổi bằng những xương máu của người hùng chiến sĩ, nước mắt của những người mẹ Việt Nam anh hùng, công sức của tất cả toàn thể nhân dân trên đất Việt. Một đất nước muốn phồn vinh, muốn giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc, nhân dân có cơm ăn áo mặc và sống hạnh phúc thì điều kiên quyết đầu tiên là phải có được độc lập tự do hạnh phúc. Vì thế nên chúng ta phải coi trọng nền hòa bình và giữ gìn bởi vì có được độc lập tự do thì sẽ có tất cả.

Mở đầu lời kêu gọi ấy là một câu nói thiêng liêng một tiếng gọi thân thương :” Hỡi đồng bào toàn quốc!”. Cách xưng hô mộc mạc mà thân thương không chỉ thể hiện sự gần gũi thân thiết không phân biệt giữa Người và nhân dân, mà còn thể hiện một tấm lòng bao la của một người cha đang gọi những đứa con thân yêu của mình đứng lên bảo vệ mái nhà chung. Đó cũng là tiếng nói từ trái tim của một vị lãnh đạo mang một sứ mệnh cao cả dẫn dắt nhân dân đi qua bão lửa và tìm thấy ánh sáng của hòa bình của độc lập và của tự do. Trong thời khắc đất nước chúng ta đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng những câu từ của Người vẫn không mang màu sắc bi lụy, không mang một màu sắc u buồn mà là một lời nhắn nhủ và niềm tin ý chí vào chính nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ kể lại tội ác của thực dân Pháp một cách đầy đủ và đanh thép – rằng chúng "thăng tay giết hại đồng bào ta, đốt phá nhà cửa, làng mạc ta, tàn sát cả những người không một tấc sắt trong tay" – mà còn đặt lời kêu gọi trong một bối cảnh lịch sử rộng lớn và sâu sắc. Người nhấn mạnh rằng: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới.” Lời lẽ tuy bình dị nhưng lại hàm chứa sự cảnh báo đầy trí tuệ: một dân tộc yêu

chuộng hòa bình không có nghĩa là dân tộc đó khuất phục trước bạo lực. Và khi lẫn ranh giữa nhân nhượng và bị chèn ép bị xóa mờ, thì kháng chiến là con đường tất yếu.

Dẫu thời gian đã trôi qua gần 80 năm, nhưng âm vang của bản kêu gọi vẫn còn đó – vang vọng trong từng giảng đường, từng bài giảng lịch sử, từng ngọn cờ bay phấp phới trên bầu trời hòa bình. Với tư cách là một sinh viên, tôi cảm nhận được sứ mệnh đặc biệt của thế hệ mình: không phải cầm súng ra trận, mà là giữ vững lý tưởng cách mạng, không để cho hòa bình bị rạn vỡ bởi sự thờ ơ, vô cảm. Tôi hiểu rằng, lòng biết ơn chân chính không chỉ nằm ở nước mắt khi nghe chuyện xưa, mà còn ở hành động cụ thể: học tập nghiêm túc, sống có trách nhiệm, dẫn thân vì cộng đồng.

Nếu được nói với Bác một điều, tôi sẽ kính cẩn cúi đầu mà thưa rằng: Bác ơi, chúng cháu – những người trẻ hôm nay – vẫn luôn khắc ghi lời kêu gọi thiêng liêng của Người. Dẫu thời đại đổi thay, dẫu cuộc sống hiện đại nhiều cám dỗ, nhưng ánh sáng từ tư tưởng của Bác vẫn là ngọn hải đăng soi lối chúng cháu đi. Chúng cháu sẽ không quên, không bao giờ được quên – rằng để có hôm nay, là nhờ máu của biết bao người, là nhờ tầm nhìn vĩ đại và trái tim bao la của Người.

Chúng cháu hiểu rằng trách nhiệm của mình không chỉ



dừng lại ở việc ghi nhớ, mà còn phải hành động. Chúng cháu sẽ cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để trở thành những công dân có ích, sẵn sàng cống hiến cho quê hương đất nước. Mỗi bước đi của chúng cháu hôm nay đều hướng đến tương lai tươi sáng hơn, nơi mọi người đều sống trong hòa bình và thịnh vượng, như điều Bác hằng mong ước. Dù có những khó khăn thử thách, chúng cháu nguyện sẽ không ngừng nỗ lực, vì chúng cháu biết rằng một đất nước vững mạnh cần những con người dám nghĩ, dám làm, và dám chịu trách nhiệm.

Chúng cháu sẽ nhắc nhở nhau về tình yêu quê hương, tình yêu đất nước trong từng hành động nhỏ nhất hàng ngày. Mỗi việc làm, từ giữ gìn vệ sinh môi trường cho đến chia sẻ yêu thương với những người xung quanh, đều là một phần trong hành trình xây dựng xã hội tốt đẹp. Và nếu những điều giản dị ấy được thực hiện với tấm lòng chân thành, chúng cháu tin rằng đó cũng chính là cách chúng cháu bày tỏ lòng tri ân với Bác và những thế hệ đi trước. Chúng cháu sẽ ghi nhớ và lan tỏa ánh sáng từ tư tưởng của Người, để ánh sáng ấy không chỉ soi lối cho bản thân mà còn cho cả những thế hệ mai sau.

Khép lại những câu văn lịch sử hào hùng thiêng liêng ấy, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” không chỉ là tiếng nói của một vị lãnh tụ oai nghiêm trong thời khắc sinh tử của đất

nước, mà còn là bản tuyên ngôn bất tận, bản hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, một lòng hướng về tổ quốc với một tinh thần bất khuất và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt. Qua từng câu chữ nắn nót kiên định của Bác không chỉ thể hiện là một nhà lãnh tụ lỗi lạc mà còn truyền đi một sức mạnh, ánh sáng dẫn lối, một thông điệp có sức lay động mạnh mẽ đến ý chí tinh thần chiến đấu của người dân Việt trong thời cảnh lúc bấy giờ và thế hệ trẻ mầm non giữ nước sau này. Bác còn bộc lộ tấm lòng nhân hậu, sự đau đáu với vận mệnh của đất nước con dân Việt và một niềm tin bất diệt vào sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Đối với thế hệ trước hay sau, hôm nay hay ngày mai, lời kêu gọi của Bác vẫn luôn được truyền mãi mãi và vang vọng như một lời nhắc nhở về lý tưởng sống cao đẹp, về bổn phận gìn giữ nền độc lập, hơn hết là trách nhiệm nối tiếp những giá trị trường tồn của dân tộc bằng ý chí, tri thức, lòng nhiệt huyết và một ý chí vươn lên không ngừng. Đặc biệt hơn hết là một lòng yêu nước, một lòng trung thành với tổ quốc.