



BÀI DỰ THI

**Cuộc thi: “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI
(LẦN 4) NĂM 2025”**

Thông tin

Bài dự thi: Từ trang sách đến hành động

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quý

Khoa: Dược

Email: nnquy@ntt.edu.vn



Từ trang sách đến hành động © 2025 bởi Nguyễn Ngọc Quý được
cấp phép theo CC BY-SA 4.0.

MÃ BÀI DỰ THI
(Do Ban tổ chức ghi)

THÔNG TIN DỰ THI
CUỘC THI “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI (LẦN 4) NĂM 2025”

1. Thông tin bài dự thi của thí sinh

Hình thức:

- Bài viết cảm nhận
 Video clip
 Tranh vẽ

Tên sản phẩm dự thi: Từ trang sách đến hành động

Thông tin tên cuốn sách, tác phẩm được phép lưu hành mà anh/chị/bạn/em được học/đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc của các tác giả khác viết về Người đã truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức, định hướng anh/chị/bạn/em luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Tác phẩm: Học Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chúng ta học gì

Tác giả: Phạm Văn Đồng

2. Thông tin của thí sinh dự thi

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quý

Chức vụ: Ủy viên Chi Bộ sinh viên 1 khoa Dược

Ngày tháng năm sinh: 27/07/1995

Thư viện/Khoa/Trường: Khoa Dược – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Số điện thoại cá nhân: 0779804650

Địa chỉ email cá nhân: nnquy@ntt.edu.vn

Trong những ngày tháng Năm đầy ý nghĩa, khi triệu con tim Việt Nam cùng hướng về ngày kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài, người Cha già kính yêu của dân tộc, tôi xin được chia sẻ đôi điều về một tác phẩm có giá trị tinh thần to lớn, đã trở thành kim chỉ nam tư tưởng cho nhiều thế hệ: cuốn *“Học Chủ tịch Hồ Chí Minh Minh – Chúng ta học gì”* của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Giữa nhịp sống hiện đại sôi động, khi thông tin được lan truyền với tốc độ chóng mặt, con người có vô vàn lựa chọn cho việc tiếp cận tri thức. Trong bối cảnh ấy, một tác phẩm lý luận chính trị tưởng chừng khô khan lại trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, nhắc nhở chúng ta quay về với những giá trị chân thực và trường tồn. Không ít người trẻ có thể bối rối hoặc e ngại khi cầm trên tay một cuốn sách không theo “trend”, không hào nhoáng, không giải trí. Nhưng thưa các bạn, nếu có một tác phẩm mà mỗi người cán bộ, đảng viên – những người đang và sẽ gánh vác sứ mệnh phát triển đất nước – nên tìm đọc, suy ngẫm và học tập nghiêm túc, thì chính là tác phẩm quý giá này.

Đây không đơn thuần là một cuốn sách, mà là dòng chảy cảm hứng bất tận, là ngọn đèn soi sáng lý tưởng sống và hành động, là tiếng gọi thiêng liêng vọng về từ quá khứ, khơi dậy trong tim mỗi người niềm tự hào và trách nhiệm. Với văn phong đĩnh đạc mà chân thành, đồng chí Phạm Văn Đồng đã khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách chân thực, sinh động và đầy sức thuyết phục – một vị lãnh tụ kiệt xuất, đồng thời là người Cha kính yêu của toàn dân tộc.

Đọc sách, tôi không chỉ thấy Bác qua những trang sử hào hùng, mà còn cảm nhận Bác trong từng suy nghĩ, hành động gần gũi đời thường – giản dị mà cao cả. Từ đó, tình cảm tôi dành cho Bác không chỉ là sự ngưỡng mộ đối với một vĩ nhân, mà còn là lòng kính yêu chân thành như với một người thân, một người Thầy lớn trong cuộc đời.

Tác phẩm như khơi dậy trong tôi nguồn sức mạnh nội tâm mãnh liệt, hun đúc tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí vươn lên. Đồng chí Phạm Văn Đồng đã tôn vinh trọn vẹn những phẩm chất cao đẹp của Bác: lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự lực kiên cường, trái tim nhân ái bao dung, đạo đức cách mạng trong sáng. Mỗi trang sách là một bản hùng ca bất tận về người đã hiến trọn đời mình cho độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân.

Tôi đặc biệt ấn tượng với cách đồng chí Phạm Văn Đồng tái hiện tinh thần bất khuất của Bác Hồ – ngọn lửa dẫn đường cho cả dân tộc trong những thời khắc đen tối nhất của lịch sử. Khi đất nước bị đô hộ, đứng trước nguy cơ diệt vong, chính Bác đã kiên trì tìm đường cứu nước, mang ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin về soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

Người lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đầy gian khổ, Bác vẫn giữ vững ý chí sắt đá: *“Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước...”* – truyền niềm tin và sức mạnh cho toàn dân tộc, làm nên những chiến thắng vang dội, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc.

Tinh thần bất khuất ấy, qua lời văn sâu sắc của đồng chí Phạm Văn Đồng, không chỉ là phẩm chất của riêng Bác, mà đã trở thành linh hồn dân tộc Việt Nam – một sức mạnh nội sinh giúp đất nước vượt qua mọi thử thách.

Tác phẩm giúp tôi nhận ra rằng, trong thời đại hội nhập ngày nay, tinh thần ấy vẫn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc. Trước những thách thức toàn cầu, hơn bao giờ hết, chúng ta cần giữ vững ý chí tự cường, tự lực vươn lên – như lời Bác từng dạy – để đưa đất nước phát triển bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Người.

Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc khi đọc cuốn sách là cách đồng chí Phạm Văn Đồng trình bày các phẩm chất vĩ đại của Bác Hồ một cách chặt chẽ, logic và vô cùng thuyết phục. Không chỉ kể lại, tác giả còn đi sâu phân tích từng khía cạnh cụ thể, từ phong cách làm việc khoa học, tỉ mỉ, đến lối sống giản dị, khiêm nhường, tinh thần học hỏi không ngừng và lòng tận tụy vì dân, vì nước.

Đặc biệt, khi đọc phần viết về tinh thần học tập của Bác, tôi nhận ra một bài học lớn: Dù là vị lãnh tụ vĩ đại với vốn kiến thức uyên bác, Bác Hồ vẫn không ngừng học hỏi, từ sách vở, nhân dân đến các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Người học suốt đời, luôn khiêm tốn tiếp thu điều hay, lẽ phải.

Điều đó nhắc nhở tôi, với tư cách một đảng viên, rằng việc học không bao giờ được phép dừng lại. Trong thời đại công nghệ phát triển từng giờ, tri thức là vô tận và tinh thần học tập suốt đời không chỉ là lời khuyên, mà là yêu cầu thiết yếu. Học Bác, tôi hiểu rằng chính thái độ cầu thị, khiêm nhường và ham học mới là nền tảng để vững vàng tiến bước, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Khi đọc những dòng viết về lối sống giản dị, khiêm tốn của Bác Hồ, tôi không khỏi xúc động. Hình ảnh Người ăn cơm đạm bạc, mặc áo vá, sống trong ngôi nhà sàn mộc mạc giữa Thủ đô không chỉ thể hiện sự giản dị về lối sống, mà còn phản chiếu một tâm hồn thanh cao, một tấm lòng trọn vẹn vì dân, vì nước. Bác không màng danh lợi, vật chất, chỉ khắc khoải một điều: dân được độc lập, nước được tự do, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Trong xã hội hiện đại, khi những giá trị vật chất nhiều khi lấn át đời sống tinh thần, thì hình ảnh giản dị của Bác lại càng trở nên quý giá. Đó là lời nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi hãy biết sống chân thành, tiết chế, không chạy theo hào nhoáng phù phiếm. Học Bác, để biết sống thật – sống có chiều sâu, có bản lĩnh, và có “tâm” trong mọi việc mình làm.

Một điểm sâu sắc khác trong tác phẩm là cách đồng chí Phạm Văn Đồng lý giải tư tưởng nhân văn của Bác. Với Bác, con người luôn ở vị trí trung tâm – là đối tượng phục vụ cao nhất của cách mạng. Tư tưởng ấy thể hiện từ khát vọng giải phóng dân tộc đến những quan tâm cụ thể về đời sống, giáo dục, y tế, công bằng xã hội.

Với tôi – một người trẻ – tư tưởng ấy là kim chỉ nam để sống trách nhiệm hơn với cộng đồng, biết sẻ chia, biết hướng đến cái chung. Học Bác để sống nhân ái, biết yêu thương con người, và cùng nhau vun đắp một xã hội tiến bộ, văn minh, nơi mọi người đều được sống trọn vẹn và phát triển toàn diện.

Cuốn sách không chỉ là lời ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là cảm nang sâu sắc về đạo đức, phong cách của người cán bộ cách mạng và công dân mẫu mực. Đồng chí Phạm Văn Đồng khẳng định: học Bác không phải là học thuộc lòng sự kiện hay câu nói, mà là học tinh thần, tư duy, cách sống, cách làm việc và đối nhân xử thế của Người – từ tư duy độc lập, sáng tạo, đến khả năng lắng nghe, thấu hiểu nhân dân.

Tôi đặc biệt ấn tượng với giọng văn chân thành, gần gũi của đồng chí Phạm Văn Đồng. Những phân tích không mang tính lý luận khô cứng, mà như lời tâm sự từ một người học trò từng sống và làm việc bên cạnh Bác. Nhờ sự mộc mạc đó, hình ảnh một vị lãnh tụ giản dị, gần gũi như một người ông, người cha càng hiện lên rõ nét trong tâm trí tôi.

Một điểm nhấn khác là bài học về tinh thần đoàn kết. Bác không chỉ nói: “*Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công*” – mà còn sống và hành động trọn vẹn theo tinh thần ấy, gắn kết mọi tầng lớp, dân tộc, tôn giáo để tạo nên sức mạnh toàn dân.

Là một người trẻ chuẩn bị bước vào môi trường làm việc, tôi càng thấm thía ý nghĩa của đoàn kết. Dù ở bất cứ vị trí nào, nếu biết đồng lòng, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh tập thể – nền tảng để vượt qua khó khăn, vươn tới những thành công lớn hơn. Học Bác, là học để sống tử tế, làm việc có trách nhiệm và gắn bó vì một mục tiêu chung.

Cuốn sách còn khắc họa rõ nét tinh thần tự phê bình và phê bình của Bác Hồ – một nét đẹp trong đạo đức cách mạng. Bác luôn khuyến khích mọi người thẳng thắn chỉ ra sai sót để cùng nhau sửa chữa, cùng nhau tiến bộ. Đặc biệt, Bác luôn là người gương mẫu trong việc tự phê bình, không ngại thừa nhận khuyết điểm. Chính điều đó tạo nên một môi trường dân chủ, cởi mở – nền tảng để tổ chức và cá nhân không ngừng phát triển. Là người trẻ, tôi nhận thấy đây là bài học quý báu: biết lắng nghe, biết tiếp thu, và dũng cảm sửa mình để trưởng thành.

Là một đảng viên trẻ, tôi xem việc đọc và thấm nhuần cuốn “*Học Chủ tịch Hồ Chí Minh*” không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng. Cuốn sách không đơn thuần cung cấp tri thức, mà còn là kim chỉ nam về đạo đức, lý tưởng sống và bổn phận công dân – soi đường cho tôi trên hành trình học tập, rèn luyện và cống hiến.

Chúng tôi – thế hệ sinh ra trong hòa bình – không phải trải qua chiến tranh, nhưng lại đối mặt với những thử thách mới: cạnh tranh toàn cầu, biến đổi khí hậu, và cả những mưu đồ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Để vượt qua, chúng tôi cần phát huy những giá trị cốt lõi mà Bác đã truyền lại: lòng yêu nước, tinh thần tự lực, ý chí đoàn kết và sự sáng tạo không ngừng. Đó chính là hành trang quý báu giúp thế hệ trẻ chúng tôi vững bước, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển, độc lập và bền vững.

Học Bác không phải là học thuộc lòng những lời dạy, mà là học cách tư duy, cách hành động của Bác trong hoàn cảnh hôm nay. Đó là lòng yêu nước thiết thực, thể hiện qua học tập nghiêm túc, rèn luyện kỹ năng, lao động sáng tạo, ứng dụng công nghệ, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập.

Học Bác là rèn cho mình tinh thần trách nhiệm cao, làm việc tận tâm dù là việc lớn hay nhỏ. Dù là nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện hay một bài tập trên lớp, đều phải thực hiện bằng tất cả trái tim, với tinh thần “việc gì lợi cho dân, dù nhỏ cũng làm; việc gì hại cho dân, dù nhỏ cũng tránh”.

Học Bác còn là học lòng nhân ái bao la – biết yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ người yếu thế, sống vì cộng đồng, vì xã hội. Đó là lối sống vị tha, nhân hậu, đầy cảm thông mà thế hệ trẻ cần giữ gìn và phát huy.

Cuối cùng, học Bác là rèn luyện tinh thần tự học không ngừng. Trong kỷ nguyên số, tri thức thay đổi từng ngày, mỗi người trẻ phải không ngừng trau dồi chuyên môn, kỹ năng mềm, và sẵn sàng thích nghi để phát triển, để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Cuốn “*Học Chủ tịch Hồ Chí Minh*” của đồng chí Phạm Văn Đồng là lời nhắc nhở sâu sắc rằng: di sản của Bác không chỉ nằm trong những trang sử vàng, mà còn là kim chỉ nam cho mỗi người trong cuộc sống hôm nay. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần bền bỉ, tiếp thêm ý chí để chúng ta vượt qua khó khăn, kiên định trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hãy đọc, suy ngẫm và hành động theo những điều quý giá mà cuốn sách mang lại. Hãy để tinh thần Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng suy nghĩ, từng việc làm của mỗi chúng ta. Bởi học Bác

chính là con đường đúng đắn để trở thành công dân hữu ích, người chủ xứng đáng của đất nước hôm nay và mai sau.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đất nước ta đang đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phát huy mạnh mẽ tinh thần Hồ Chí Minh – tự hào về truyền thống dân tộc, kiên cường vượt khó, và quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển, hạnh phúc.

Hãy cùng biến những giá trị cao đẹp từ cuộc đời và tư tưởng của Bác thành hành động thiết thực trong học tập, lao động và cuộc sống. Hãy để lý tưởng của Người trở thành ngọn đuốc soi đường, để mỗi người chúng ta là một bông hoa đẹp trong vườn hoa Tổ quốc, cùng nhau vun đắp một Việt Nam rạng rỡ, sánh vai với bạn bè năm châu như Bác hằng mong muốn.