



# BÀI DỰ THI

**Cuộc thi: “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI  
(LẦN 4) NĂM 2025”**

## **Thông tin**

**Bài dự thi: Từ làng Sen đến Bến cảng Nhà Rồng –  
hành trình vĩ nhân**

**Họ và tên: Nguyễn Kim Hội**

**Khoa: Quản trị Kinh doanh**

**Email: [nguyenhoiii2402@gmail.com](mailto:nguyenhoiii2402@gmail.com)**



Từ làng Sen đến Bến cảng Nhà Rồng – hành trình vĩ nhân © 2025  
bởi Nguyễn Kim Hội được cấp phép theo CC BY-SA 4.0.

MÃ BÀI DỰ THI  
(Do Ban tổ chức ghi)

**THÔNG TIN DỰ THI  
CUỘC THI “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI (LẦN 4) NĂM 2025”**

**1. Thông tin bài dự thi của thí sinh**

**Hình thức:**

- Bài viết cảm nhận
- Video clip
- Tranh vẽ

**Tên sản phẩm dự thi:** Từ làng Sen đến Bến cảng Nhà Rồng – hành trình vĩ nhân.

**Thông tin tên cuốn sách, tác phẩm được phép lưu hành mà anh/chị/bạn/em được học/đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc của các tác giả khác viết về Người đã truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức, định hướng anh/chị/bạn/em luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh:**

- Tên sách: Búp Sen Xanh
- Tác giả: Sơn Tùng
- Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng

**2. Thông tin của thí sinh dự thi**

Họ và tên: Nguyễn Kim Hội

Chức vụ: Bí thư chi Đoàn

Ngày tháng năm sinh: 24/02/2005

Thư viện/Khoa/Trường: Khoa QTKD/Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Số điện thoại cá nhân: 0335810733

Địa chỉ email cá nhân: nguyenhoiii2402@gmail.com



*Bài dự thi*

**"BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI"**

**LẦN 04 - NĂM 2025**

Thí sinh: Nguyễn Kim Hội

Đơn vị: Thư viện trường Đại học Nguyễn Tất Thành

**CUỘC THI “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI  
LẦN THỨ 04 - NĂM 2025”**

**BÀI VIẾT CẢM NHẬN VỀ CUỐN TIỂU THUYẾT  
“BÚP SEN XANH”**

**TP. HỒ CHÍ MINH, 2025**

## **BÀI CẢM NHẬN VỀ CUỐN TIỂU THUYẾT “BÚP SEN XANH”.**

### **Giới thiệu chung:**

“Búp sen xanh” là cuốn tiểu thuyết được sáng tác bởi nhà văn Sơn Tùng, xuất bản lần đầu vào năm 1982. Cuốn sách có độ dài 362 trang và được chia làm 3 phần chính, 30 chương.

Ở phần 1: Kể về tuổi thơ của Bác ở làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Giới thiệu về môi trường sống thanh bình nhưng nghèo khó, từ đó làm nền cho tính cách nhân hậu, hiếu học và sớm có lòng yêu nước thương dân của một cậu bé Nguyễn Sinh Cung.

Tiếp đến phần 2: Tác giả kể về những ngày tháng theo cha vào Kinh Đô Huế của Nguyễn Sinh Cung, tại đây cậu bé đã chứng kiến cảnh đời cơ cực của dân nghèo và sự ngang tàn của bọn quan lại, tay sai và thực dân Pháp. Từ những hình ảnh này, gieo vào lòng cậu bé mầm mống về nỗi đau mất nước, từ đó hình thành ý chí đấu tranh vì dân tộc.

Và phần 3: Những bước chân đầu tiên của một lý tưởng lớn, đây là giai đoạn chàng trai trưởng thành hơn từ suy nghĩ và hành động. **Tham gia học tập tại trường Quốc học Huế, tiếp xúc với tư tưởng tiên bộ và phong trào yêu nước.** Khát vọng ra đi tìm đường cứu nước được hình thành và phát triển ngày càng mạnh mẽ trong tâm hồn của một người con làng Sen – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, cuốn sách còn có thêm lời tựa từ Thủ tướng Phạm Văn Đồng và lời bạt do Giáo sư Phan Ngọc viết. Đọc xong cuốn sách, chúng ta không chỉ phần nào được hiểu hơn mà hoàn toàn được biết, hiểu và cảm nhận được cuộc đời của Người. Cuốn sách còn là bài học về đạo đức, tinh thần yêu nước và ý chí sống đẹp. **Đặc biệt, sách rất phù hợp với học sinh, sinh viên trong việc hình thành nhân cách và lý tưởng sống.**

## MỤC LỤC

1. Khái quát, giới thiệu về cuốn tiểu thuyết.....	4
2. Phân tích nội dung và ý nghĩa của cuốn tiểu thuyết.....	5
2.1. Thời thơ ấu.....	5
2.2. Thời niên thiếu.....	6
2.3. Tuổi hai mươi và quyết định ra đi tìm đường cứu nước.....	6
3. Định hướng của bản thân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh.....	7
3.1. Học tập đạo đức từ Chủ tịch Hồ Chí Minh.....	8
3.2. Học tập tư tưởng từ Chủ tịch Hồ Chí Minh.....	8
3.3. Học tập phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh.....	8
4. Phần kết.....	9

## 1. Khái quát, giới thiệu về cuốn tiểu thuyết

“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đổi lấy hòa bình, cha ông ta từ nhiều đời trước đã phải đánh đổi bằng xương bằng thịt, bằng tuổi trẻ nhiệt huyết và bằng cả cuộc đời của họ. Và qua bài dự thi này, tôi muốn gửi gắm tâm tư và nỗi niềm biết ơn đến bậc cha anh đã anh dũng hy sinh để giành lại hòa bình cho đất nước. Trở lại chính ngày hôm nay của một trăm ba mươi lăm năm về trước, ngày 19 tháng 05 năm 1890, tại làng Sen nơi đất Nghệ anh hùng, đã có một trái tim vĩ đại cùng hòa vào nhịp đập với hàng triệu trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Và đó, chính là người cha già vĩ đại của chúng ta – Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi công dân Việt Nam đều biết đến Bác thông qua những tiết học lịch sử, những câu chuyện giản đơn nhưng đầy niềm kiêu hãnh của ông bà, cha mẹ hoặc qua báo chí, hay trên đài truyền hình. Và thật may mắn, tôi được biết đến và tìm đọc cuốn sách “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng, từ đó tôi được hiểu hơn về cuộc đời, về tuổi trẻ của Bác. “Búp sen xanh” không chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết, mà trong đó còn chứa đựng cả một quá trình từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành và hành trình “nung nấu” ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của bậc vĩ nhân để mang về “Tự do – Độc lập – Hạnh phúc” cho cả dân tộc Việt Nam.



Trước tiên, tôi xin giới thiệu về tác giả của cuốn tiểu thuyết “Búp sen xanh”, một cuốn sách không chỉ đối với bản thân tôi mà còn đối với mỗi con người Việt Nam đều xem nó như một “báu vật vô giá”, một cuốn sách “vàng”. Nhà văn Sơn Tùng, tên thật là Bùi Sơn Tùng (1928 – 2021) ông được sinh ra ở làng Kim Lũy, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Gia đình ông là một gia đình có truyền thống yêu nước từ nhiều đời, từ thuở bé ông đã được nghe kể về Bác – người con lỗi lạc của tình nhà qua những câu chuyện đời thường của mọi người. Năm 16 tuổi, ông rời gia đình để đi theo Cách mạng, và từ đây ông bắt đầu cuộc hành trình “tìm Người” trên khắp đất nước từ Nam chí Bắc, từ đồng bằng đến nơi rừng núi. Sau nhiều năm bôn ba, tìm tòi, dù phải chiến đấu với thương tật cũng không thể ngăn được lòng yêu mến, ngưỡng mộ, sự quyết tâm của ông, và cuối cùng sau nhiều tháng ngày dài ròng rã, ông đã hoàn thành những tác phẩm viết về Bác. Vào năm 1990, nhân dịp kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha già vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới, nhà văn Sơn Tùng công bố bốn tác phẩm về Bác và trong đấy có tác phẩm “Búp sen xanh” mà tôi may mắn được biết đến và tìm đọc.

## 2. Phân tích nội dung và ý nghĩa của cuốn tiểu thuyết



### 2.1. Thời thơ ấu

Mở đầu cuốn tiểu thuyết là chân dung Người - Bác Hồ cùng với nụ cười hiền hậu và âm áp một cách xao xuyến, làm tôi cảm thấy trái tim mình như hằng lại một nhịp khi nhìn Người. Sự thương nhớ, ngưỡng mộ, và lòng biết ơn sâu sắc nhất được thốt lên từ trái tim của tôi đối với người cha già vĩ đại.

Tiếp theo đó, cuốn sách “vàng” của nhà văn Sơn Tùng tiếp tục đưa tôi đến với thời thơ ấu của Bác, được chào đời từ một nơi ngát mùi hương sen, một loài hoa tuy sống trong bùn lầy song vẫn nở rộ, tươi đẹp và ngát mùi hương thơm – làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Phải chăng, phút giây chào đời của Bác gắn liền với mùa nở rộ của loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết và trong sạch trước bùn lầy là thời khắc khẳng định đây chính là một con người tuy sống giữa xã hội đen tối nhưng vẫn giữ được tâm hồn thanh cao, thuần khiết, mạnh mẽ vươn lên để rồi sau này tỏa ngát hương thơm cho cả dân tộc. Một con người tuy nhỏ bé nhưng lớn lao, tác giả đã đưa nhân vật đến gần với người đọc qua từng chi tiết đời thường giản dị nhưng giàu ý nghĩa. Suốt quá trình đạt được nguyện vọng giải phóng dân tộc của Bác, không thể không kể đến công sinh dưỡng của cha mẹ Người. Mẹ của Người - bà Hoàng Thị Loan (1868–1901), hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được khắc họa rõ nét ở bà, nuôi con đợ chồng, chịu thương chịu khó, luôn trông nom và nuôi dưỡng các con mỗi khi chồng vắng nhà, chính tay bà đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của Bác. Cha của Bác – cụ Nguyễn Sinh Sắc (1862 – 1929) ông là người hun đúc cho con hoài bão cứu nước cứu dân và đồng thời cũng là người dẫn dắt Bác trên con đường này, vừa là cha là thầy, cụ đã luôn luôn nhắc nhở, dõi theo, và nuôi nấng nên một con người vĩ đại, một bậc vĩ nhân của đất nước Việt Nam anh hùng.

Biến cố lớn nhất trong tuổi thơ Bác là sự ra đi của mẹ – bà Hoàng Thị Loan. Bà qua đời khi còn rất trẻ, sau quãng thời gian dài tảo tần nuôi chồng ăn học và chăm sóc con. Khi mới chỉ là một cậu bé, Người đã phải trải qua nỗi đau mất mát sâu sắc nhất, khiến tâm hồn của một cậu bé dần trưởng thành hơn. Qua từng trang viết, Sơn Tùng khắc họa hình ảnh Nguyễn Sinh Cung là một cậu bé không chỉ thông minh mà còn có lòng thương dân, ghét áp bức. Những lần chứng kiến cảnh người dân bị sưu cao thuế nặng, quan lại hà khắc, đã gieo vào

lòng cậu những câu hỏi về công lý, công bằng và tự do. Từ những điều nhỏ bé ấy, hạt mầm yêu nước, thương dân, khát vọng giải phóng dân tộc đã âm thầm nảy nở.

Trang sách kết thúc thời thơ ấu của khi Nguyễn Sinh Cung là rời quê hương theo cha vào Huế, bắt đầu hành trình trưởng thành và học hỏi rộng lớn hơn. Những ký ức tuổi thơ ở làng Sen – với hình bóng mẹ hiền, người cha Nho học chính trực và những ngày thơ dãi nắng dầm mưa – đã trở thành hành trang tinh thần quý giá trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

## 2.2. Thời niên thiếu

Sau những trang sách đầy khổ cực, gian nan, sự mất mát ở những trang đầu của chương “thời thơ ấu” cuốn tiểu thuyết. Nhà văn Sơn Tùng đưa chúng ta đến với “thời niên thiếu” của Bác. Trong chương này, nhà văn Sơn Tùng kể về thời niên thiếu của một cậu bé vừa trải qua nhiều sự mất mát, đau thương vì mất mẹ, em, những người thân thương nhất. Giai đoạn này là một bức tranh sinh động về một cậu bé thông minh, giàu tình cảm, chính những năm tháng ấy đã gieo mầm cho một con người vĩ đại. Cùng cha vào Huế và được theo học tại Quốc học Huế, cậu bé tiếp thu những tiến bộ của xã hội, chứng kiến sự bóc lột của bọn thực dân và không bao giờ chịu cúi đầu trước bọn chúng. Và từ đó, hành trình chuyên môn học tập, bắt đầu đắm mình và ý chí quyết tâm cứu nước ngày một sâu đậm. “Học, học nữa, học mãi” (Lê Nin) với châm ngôn không ngừng học, không ngừng trau dồi, không ngừng đổi mới và không thể đi chậm lại với thế giới rộng lớn, chàng trai đã luôn luôn tìm tòi và học tập những kiến thức mới, những điều chưa biết, biết rồi thì học thêm để không chỉ giúp mình mà còn một mục đích cao cả hơn là giúp đời và giúp nước. Theo cha đi từ miền sông nước đến núi rừng, từ làng quê đến kinh đô, trên suốt hành trình này đã giúp cho chàng trai xứ Nghệ - Nguyễn Sinh Cung được học, được biết thêm nhiều điều.

Thời niên thiếu của Bác Hồ được “búp sen xanh” tái hiện như một quá trình hình thành nhân cách, tình yêu quê hương, lòng thương người, tinh thần tự lập và lý tưởng cứu nước. Mọi điều bình dị diễn ra trong thời gian ấy đã ngấm tạo nên một người cha vĩ đại của chúng ta.

## 2.3. Tuổi hai mươi và quyết định ra đi tìm đường cứu nước

Trước khi khép lại trang sách ý nghĩa về Bác, chúng ta may mắn được biết về “tuổi hai mươi” của Người. Tác giả đã khắc họa rõ nét hành trình của con người vĩ đại đã đi qua, “tuổi hai mươi” là một độ tuổi với tràn đầy sự nhiệt huyết và hoài bão của tất cả các thế hệ từ xưa đến nay, là độ tuổi “chín” để có thể tự mình vươn vào thế giới rộng lớn. Nhưng với thời điểm lúc bấy giờ, tuổi hai mươi của các bậc cha anh là gác lại bút và cầm súng để cứu lấy đất nước:

*Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình*

*(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)*

***Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?***

*Trích, Khúc Bầy – Thanh Thảo*

Cùng với thời cuộc, tuổi hai mươi của Bác đã mở ra trang lịch sử vĩ đại, sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước Việt Nam chúng ta, nhà văn Sơn Tùng đã kể lại chi tiết từng sự kiện, từng khoảnh khắc Bác trải qua ở giai đoạn này. Khi bước sang tuổi hai mươi, Nguyễn Tất Thành (tên mới của Bác Hồ lúc đó) đã trưởng thành hơn về nhận thức và ý chí. Nhận thấy

con đường học hành, làm quan ở chế độ thực dân phong kiến không thể cứu được nước, giải phóng dân tộc, Người quyết tâm tìm con đường mới cho dân tộc Việt Nam. Sau những năm tháng đợi chờ, đêm ngày trông ngóng, tìm hiểu ở nơi Bác dừng chân và làm công tác giảng dạy tại Phan Thiết, Bác gặp lại người bạn cũ và có cơ hội lên thuyền để tiến vào Sài Gòn, nơi đèn hoa, một thành phố phồn vinh bậc nhất nước ta. Khi người thầy trẻ rời mái trường ấy, tất cả những học trò, đồng nghiệp, người dân nơi đây đều thương nhớ Người, một người thầy giáo trẻ tuy gầy ốm nhưng tấm lòng lại vô cùng bao la rộng lớn. Sau khi cùng người bạn cũ đi từ Phan Thiết vào Sài Gòn. Chàng trai trẻ đã chăm chỉ đêm ngày làm việc, và nhờ khối kiến thức mà mình có, chàng trai dạy chữ cho những người công nhân nơi họ cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Tại nơi đây, là cột mốc thời gian quan trọng đã làm “chín” ý chí ra đi tìm đường cứu nước của Người, ngày ngày làm việc chăm chỉ, dù có mệt nhọc hay cực khổ cũng không làm lung lay sự quyết tâm của chàng trai ấy. Chứng kiến cảnh người dân bị bóc lột, làm thuê cho Pháp trong cảnh nghèo khổ, khốn cùng, chính những điều đó đã thôi thúc Người ra đi tìm lại độc lập cho đất nước.

Vào một đêm tối, Người cùng chiếc đèn dầu ngồi suy nghĩ và trăn trở. Và rồi, Người quyết định ra đi tìm hình đất nước, vì đã đến, đã đến lúc nhân dân, đồng bào, dân tộc ta phải được trở về với hòa bình và độc lập. Vào sáng ngày 05 tháng 6 năm 1911 tại bến cảng nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành xuống tàu Đô đốc Latouche-Tréville, chính thức rời Tổ quốc để bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Quyết định ra đi thể hiện tầm nhìn vượt thời đại, ý chí sắt đá và lòng yêu nước của Người, đó cũng là tiền đề để sau này Người tìm ra con đường cách mạng vô sản, dẫn dắt dân tộc giành độc lập, tự do.

Non xanh nước biếc, từng hạt gạo thơm lừng, từng mùi hương thơm ngát của loài hoa sen, từ những điều bình dị và đơn giản nhất đã cùng nhau góp phần nhỏ tạo nên một vĩ nhân của nhân dân, của đất nước, và của những lá cờ nổi dậy, những khát khao giải phóng dân tộc chúng ta.

### 3. **Định hướng của bản thân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh**

Cuốn tiểu thuyết “Búp sen xanh” không chỉ là câu chuyện về tuổi thơ và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn giúp chúng ta thấy được lý tưởng, đạo đức và phong cách sống cao đẹp của Người từ thuở thiếu thời. Bác có tấm lòng nhân hậu, giàu lòng yêu thương. Cuộc sống gia đình giản dị đã tạo nên một con người có đức tính khiêm nhường, cần cù, tiết kiệm và không màng vật chất. Bác luôn chăm chỉ lắng nghe, học tập và tiếp thu kiến thức mới. Phong cách sống của Người là sự kết tinh của giản dị, thanh bạch và gần gũi với mọi người xung quanh. Chính những phẩm chất tốt đẹp ấy đã làm nên một con người vĩ đại, cả đời vì nước, vì dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về đạo đức, tư tưởng và phong cách sống mà mọi thế hệ con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ - thế hệ sống trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” (Tổng Bí thư Tô Lâm) cần học tập và làm theo. Là sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành – ngôi trường mang tên Bác, tôi cảm thấy tự hào và có trách nhiệm hơn trong việc học tập và kế thừa những lý tưởng sống của Người trong học tập, công việc và cuộc sống.



### 3.1. Học tập đạo đức từ Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Minh đối với mình: Đừng tự mãn, tự túc; nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải tìm học hỏi cầu tiến bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta, phải siêng năng tiết kiệm” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Bác Hồ là hiện thân của lối sống giản dị, trung thực và nhân ái. Dù là một vị lãnh tụ vĩ đại, Bác luôn sống đơn giản, tiết kiệm và gần gũi với nhân dân. Ta học được từ Bác tinh thần khiêm tốn, trung thực trong học tập và cuộc sống. Tránh xa các thói quen lạm quyền, khoe khoang, gian lận, những thói quen và hành động làm hạ thấp đi danh dự của bản thân. Không chỉ tôi mà còn ở các bạn, hãy luôn chăm chỉ học tập, sống tiết kiệm, biết cho đi và giúp đỡ mọi người.

### 3.2. Học tập tư tưởng từ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự đúc kết từ tinh hoa văn hóa của nhân loại và những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Người luôn đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu, luôn luôn vì nước vì dân. Học tập tư tưởng từ Bác là học tập tinh thần yêu quê hương, đất nước và khát khao được cống hiến cho cộng đồng. Lợi ích của cộng đồng, đất nước phải luôn được ưu tiên, Bác dạy chúng ta phải sống đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau, vì không có sức mạnh nào mạnh bằng sự đoàn kết. Luôn học tập, không ngừng học hỏi, không ngừng tham vọng nâng cao kiến thức và tiếp thu những tiến bộ của nền văn minh thế giới để cùng nhau giúp ích cho đất nước, để đưa đất nước sánh vai cùng với năm Châu, và để cùng nhau tạo nên một đất nước Việt Nam thịnh vượng.

### 3.3. Học tập phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu về phong cách sống giản dị, khiêm tốn và thanh cao. Dù là danh nhân văn hóa thế giới, là vị lãnh tụ vĩ đại song Người vẫn luôn giữ lối sống đơn giản, đạm bạc và tiết kiệm. Căn nhà sàn đơn sơ, bộ quần áo kaki bạc màu hay đôi dép cao su mòn vẹt luôn là hình ảnh giản dị và luôn gắn liền với Người. Trong công việc, Bác luôn cẩn trọng, làm việc khoa học và có kế hoạch rõ ràng. Trong quan hệ với mọi người, với nhân dân Bác luôn gần gũi và chan hòa, luôn luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, của nhân

**dân.** Phong cách sống ấy không chỉ là phẩm chất cao đẹp mà còn là một tấm gương sáng để chúng ta noi theo, rèn luyện để trở thành người có ích cho quê hương, xã hội và đất nước.

#### 4. Phần kết

Cuốn tiểu thuyết “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng không chỉ kể lại những năm tháng ấu thơ và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn khắc họa hình ảnh một con người giàu lòng nhân ái, kiên cường và bất khuất.

Cuốn sách dù đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn sẽ luôn còn đọng lại trong trái tim tôi và các bạn. Những trang sách giản dị, chân thật đã tái hiện một cách sinh động về Người – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Từ một cậu bé Nguyễn Sinh Cung hồn nhiên, ham học và giàu lòng yêu thương đến một chàng trai Nguyễn Tất Thành với ý chí lớn lao và cao cả, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Tác phẩm đã phần lớn làm sáng lên hình ảnh của một con người vì nước, vì dân, vì hạnh phúc của mọi người.

Cuốn sách giúp tôi nhận ra rằng những phẩm chất cao đẹp của Bác – đức tính giản dị, lòng nhân ái, ý chí bền bỉ cùng lý tưởng lớn lao không phải tự nhiên sẽ hình thành, mà chúng được vun đắp, rèn luyện từ thuở thiếu thời trong một gia đình nhà Nho yêu nước, trong tình thương của làng Sen và trong những nỗi đau mất nước, mất mát tinh thần.

“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại. Và chính Người, đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Cuộc đời 79 mùa Xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc mọi thời đại. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một miền quê giàu truyền thống và lịch sử văn hóa và cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm hấp thu tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng thương dân sâu sắc và ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của ông cha ta. Chúng kiến cảnh nước mất nhà tan, các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược nhân dân ta theo khuynh hướng cứu nước khác nhau đã bị thất bại, máu đào của biết bao các bậc tiên liệt và nhân dân ta đổ xuống nhưng không giành được độc lập, tự do, Người nung nấu quyết tâm đi tìm con đường mới để cứu nước, cứu dân”. (Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).

